

VerKASsen van Burgwal naar Entree

Eind september verhuizen wij naar ons nieuwe kantoorpand in Amsterdam-Zuidoost. Daarmee komt er na 211 jaar definitief een einde aan onze aanwezigheid in de Amsterdamse binnenstad. Wij kijken uit naar de verhuizing maar verlaten ook met enige weemoed de Nieuwezijds Voorburgwal 225, een straat met een rijke historie.

Althans, nu is 'de Nieuwezijds' een straat. Tot de drooglegging in 1884 was de Nieuwezijds Voorburgwal een waterweg. De naam gaf de functie weer: een langs de gracht aangelegde burgwal als bescherming tegen het water. Is er dan ook een Nieuwezijds Achterburgwal? Ja, maar die heet sinds 1868 Spuistraat! En dat is weer de straat waar wij tot 2014 ons hoofdkantoor stond. Inmiddels is daar een hotel gevestigd. De voormalige kluizen zijn verbouwd tot een luxe spa.

Lange historie

De geschiedenis van de Nieuwezijds gaat terug tot omstreeks 1385, toen een beschermwal werd aangelegd aan de nieuwe zijde van de stad aan de kant van de Nieuwe Kerk. Nadat een nieuwe wal was aangelegd, de 'Achterburgwal' (nu dus de Spuistraat), werd hij omgedoopt tot Voorburgwal. Na de demping in 1884 werd de Voorburgwal een belangrijke verkeersader richting Centraal Station. Het was ook van de eerste straten in Amsterdam waar parkeermeters werden geplaatst. Vanwege de vele kantoren van kranten en tijdschriften stond de Nieuwezijds bekend als de 'Fleetstreet' van Amsterdam. Een van die panden was de Nieuwezijds Voorburgwal 225. Het is in 1930 gebouwd als nieuwe drukkerij en kantoor van dagblad De Telegraaf. De architectuur is een fraai voorbeeld van betonbouw en het Functionalisme. Letterlijk een blikvanger zijn de vier beelden van Hildo Krop bovenop de toren. Krantenjongens roepen in alle windrichtingen het nieuws uit. De beelden zijn replica's die enkele jaren geleden mede op initiatief van KAS BANK zijn gerestaureerd. >>>



Nieuwezijds Voorburgwal 225



Entree 500

Roerige tijden

Tegenwoordig is 'ons' deel van de Nieuwezijds een stil stukje Amsterdam, omdat het doorgaande verkeer er wordt geweerd. De bekende Postzegelmarkt is al geruime tijd geleden verdwenen. De straat heeft echter roerige tijden gekend. Op 13 juni 1966 vond voor de deur het 'Bouwwakkersoproer' plaats. Bij een betoging van bouwvakkers tegen een korting op hun vakantiebonnen was een demonstrant overleden aan een hartaanval. Volgens De Telegraaf was echter een door één van de demonstranten geworpen steen de doodsoorzaak. Woedende bouwvakkers haalden vervolgens hun gram bij het Telegraafgebouw. De rellen verspreidden zich over de stad en duurden nog enkele dagen. Het was de opmaat tot een onrustige periode in Amsterdam die uiteindelijk leidde tot het ontslag van burgemeester Van Hall.

In 1975 vertrok de Telegraaf naar de Basisweg in Amsterdam. Daarna was er korte tijd een bowlingcentrum gevestigd, maar het pand stond enkele jaren grotendeels leeg. In 1985 werd het aangekocht door de Kas-Associatie, de voorganger van KAS BANK, met het oog op de gestage groei van haar activiteiten en personeel. Onder andere het rekencentrum verhuisde van de Spuistraat naar het nieuwe kantoor. Begin deze eeuw is er nog een nieuwe vleugel tegenaan gebouwd in grotendeels dezelfde stijl van het Functionalisme.

Van Wal naar Entree

En nu gaan wij dit historische pand dus verlaten voor een licht en modern kantoor van ruim 6000 m² aan de Entree 500 in Amsterdam-Zuidoost. De verhuizing staat gepland voor eind september.

De indeling van ons nieuwe kantoor wordt volledig afgestemd op de ketenstructuur van onze dienstverlening en onze ambitie om de beste administratiebank te zijn. Lichte en ruim opgezette werkplekken bevorderen een bedrijfscultuur waarin klantgerichtheid, productontwikkeling en samenwerking centraal staan. Daarnaast voldoet dit energiezuinige kantoor aan de Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen doelstellingen van de bank.

Voor onze klanten levert de verhuizing vele voordelen op, zoals ruime parkeergelegenheid, goede bereikbaarheid per openbaar vervoer (NS en metrostation Bijlmer Arena ligt op loopafstand) en multifunctionele vergaderfaciliteiten. Wij zien ernaar uit om u straks te mogen ontvangen aan de Entree 500 in Amsterdam-Zuidoost. ■